

Zwanger, wat nu!

Als je als meisje of jonge vrouw ongepland zwanger bent, en je kindje wilt behouden, krijg je het moeilijk in Nederland. Voorlichting over abortus en de uitvoering ervan zijn ruim voor handen. Maar een onderdak en veilige plaats om je op de komst van je kindje voor te bereiden is vaak moeilijk te vinden. Dit zou eigenlijk in je ouderlijk huis moeten kunnen of bij de vader van je ongeboren kind. Maar wat, als je er alleen voor staat?

Voor deze doelgroep willen wij ons huis en hart openstellen, om zo dat mooie, dat wonderlijke, dat nieuwe leven dat in jou leeft, een plaats te bieden waar het verwacht kan worden.

Als echtpaar en gezin willen wij je in ons huis in Nieuw-Lekkerland een veilige, stabiele plaats bieden. Je kunt daar samen met nog enkele andere lotgenoten onderdak, steun en begeleiding krijgen zodat je in alle rust kunt bevallen. Je woont op loopafstand van div. winkels en hulpverleningsinstanties zoals huisarts, verloskundige, en consultatiebureau. Ook kan je met openbaar vervoer binnen redelijke tijd bij grotere plaatsen komen zoals bv. Dordrecht en Rotterdam.

Samen kijken we naar oplossingen voor financiën, uitkeringen, voorzieningen, studie mogelijkheden, werk, nieuwe woonruimte e.d.

Ons streven is dat je na verloop van tijd zelfstandig, samen met je kind, verder kunt.



***Opvang jonge moeders:
omdat ieder leven telt!***

Wij bieden deze opvang aan vanuit onze christelijke levensovertuiging waarin abortus geen optie en ook geen werkelijke hulpverlening is, omdat door het doden van het nieuwe leven, je grote verwerkingsproblemen kan oplopen.

Hulpverlening

Zwangere tienermeisjes en tienermoeders, die geen abortus willen plegen, kunnen vaak geen kant op. Wij kunnen jullie tijdelijk onderdak en begeleiding bieden en werken daarin ook samen met o.a. stichting SIRIZ.

Als onderdak hebben we 3 mooie kamers voor 3 moeders met baby. Daarnaast is er een gezellig ingerichte woonkamer met keuken en doucheruimte, toilet en berging voor gezamenlijk gebruik. We verwachten van je dat je redelijk zelfstandig bent en ook bereid bent in een groep samen te werken en leven.

Als begeleiding helpen wij je in de huishoudelijke taken zoals koken en schoon maken; en natuurlijk met alles wat voor de bevalling en opvoeding van je kind nodig is. De begeleiding zal zowel individueel als groepsgericht zijn. Tevens zal er, indien nodig, hulp van buitenaf zijn vanuit div. instanties.

Kortom: ons doel en streven is dat jullie van hier uit weer goed en zelfstandig verder kunnen.

Spreekt dit doel je aan, neem dan contact met ons op. We maken dan samen een afspraak voor een intake gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Voor wie?

Huize "Draagt Elkanders Lasten" wil er zijn voor alleenstaande jonge moeders (en dat ben je zodra je zwanger bent), die voor hun zwangerschap tijdelijk onderdak en begeleiding nodig hebben, ongeacht hun godsdienst, levensbeschouwing of land van herkomst. Ook vrouwen die kort geleden bevallen zijn, maar die toch wat begeleiding nodig hebben, behoren tot de doelgroep. Wij verwachten wel dat je onze christelijke normen en waarden respecteert.

Verder verwachten wij van onze bewoners dat zij:

- bereid zijn deel te nemen in een groep
- openstaan voor persoonlijke- en groepsbegeleiding
- over enige mate van zelfstandigheid beschikken
- willen werken aan het zelfstandig gaan wonen
- niet verslaafd zijn aan drugs of alcohol
- geen ernstige psychiatrische problemen hebben
- geen andere kinderen hebben
- redelijk Nederlands spreken

Aan de hand van het intake gesprek zal gekeken worden hoe we verder gaan.

Contactgegevens:

Huize "Draagt Elkanders Lasten"

Jan en Arina Meerkerk

Bovenkruier 90

2957 XK Nieuw-lekkerland

Tel. 06-13779268 / 06-57751923

Email: gjmeerkerk@kliksafe.nl

Bankrek. nr.: NL33 RABO 0361713916



***Opvang jonge moeders:
omdat ieder leven telt!***

Opvanghuis voor jonge moeders in Nieuw-Lekkerland



***Opvang jonge moeders:
omdat ieder leven telt!***